

## Föreningen 50 öre

# Verksamhetsberättelse 2018

---

### Styrelse

- Anna Gunterberg, ordförande, firmatecknare
- Elvira Lindstén, ekonomiansvarig, firmatecknare
- Mikaela Ericsson, webb och marknadsföring
- Erik Lindstén, webb
- Jenny Cedercrantz, medlemsansvarig
- Anna Svedberg, marknadsföring
- Julie Aronsson, sponsoransvarig

### Valberedning

- Ingmari, sammankallande
- Erik Larsson

### Revisor

- Margareta Lindström, revisor
- Gunnel Thomasson, revisor suppleant

### Möten

#### Årsmöte

Årsmöte hölls 2018-02-18.

#### Styrelsemöten

Under året har föreningen haft fem möten för att diskutera projekt att stödja med återstående medel. Två organisationer inbjöds att presentera sina projekt, stadsmissionen i Stockholm samt BIC-CDS i Zimbabwe, genom en kontakt som Anna Gunterberg har. Föreningen valde att stödja sistnämndas vulnerable children's project, med syfte att betala för ca 7 barns skolutbildning under ett år. En aktivitets- och tidsplan utarbetades för detta. Planen är att utbetalningen ska göras i januari 2019 då CDS pga nya regler behöver öppna ett nytt bankkonto.

### Ekonomi och bank

Föreningen har under 2018 inte tagit emot några bidrag.

### Viktiga händelser

#### Resor till Indien och barnhemmet

Anna Gunterberg har haft fortsatt kontakt med Ebenezer Sanamanda för att följa upp hur barnen/ungdomarna mår efter att de flyttat till släktingar. I januari 2018 var Anna på en privat resa till Indien och träffade de flesta av barnen/ungdomarna under

en pic-nic dag. Tjejerna och killarna verkade må bra, tack gode Gud för det! Många hade till exempel växt. De var glada att träffa både Anna och varandra igen, och de berättade lite om sina nya liv. En av tjejerna sade att de saknade varandra och att bo tillsammans som en stor familj. På frågan om vad det är för skillnad mellan att bo hos släktingar och på barnhemmet sade en av flickorna att det var mycket friare att bo på barnhemmet. Där kunde hon själv välja hur hon skulle spendera sin dag, när hon ville göra läxor, ha fritid, hjälpa till med hushållssysslor, med mera. Hos släktingarna har hon inte samma frihet.



Släktingarna har varierade resurser att ge barnen vad de behöver. Matpriserna i delstaten Andra Pradesh (där de bor) är till exempel mycket beroende av säsongens skörd. Om skörden är dålig kan priset på grönsaker stiga i pris upp till 10 gånger. Familjer med små inkomster har förstås inte sådana ekonomiska marginaler. Ett annat problem som har drabbat många småbönder i Andra Pradesh är att de blir påtvingade av internationella företag att göra stora investeringar i genmodifierade fröer och bekämpningsmedel som i slutändan ändå inte ger större avkastning (källa: Fian). Många bönder har tvingats lämna sin mark. De flesta av släktingarna som barnen har flyttat hem till bor i små hus med antingen tak av palmlblad eller korrugerad plåt. Det är mycket enkla boenden som saknar toalett och ordentligt kök. Tak av palmlblad går förstas lätt sönder och risken är stor att det regnar in.

50 öre är trots allt mycket tacksamma över att de flesta av ungdomarna går kvar i skolan. Endast två har slutat skolan och går numera yrkesutbildning för att bli autorikshaförare och motorcykelmekaniker. Den äldsta, Chakrawati 22 år, har gått färdigt sin utbildning. Hans plan är att göra inträdesprov för att få ett myndighetsjobb. Han har tre stycken syskon och de bor numera alla fyra hos sin farmor/mormor. Då Chakrawati har goda möjligheter att få ett fast myndighetsjobb med bra lön så kommer detta att innebära ett stort lyft för hela hans familj. Första

gången som Anna träffade Chakrawati var han 10 år. Det var stort att höra honom berätta att han nu har avslutat hela sin utbildning.

Tyvärr hade Anna inte möjlighet att träffa några av barnen, två systrar går inte att hitta då släktingarna har flyttat utan att lämna ny adress. Ytterligare två av tjejerna fick inte tillstånd av sina släktingar att komma till utflykten, av okänd anledning. Ytterligare två tjejer, Roja och Ayshwaria, hade fått mens för första gången, och när detta händer är det tradition att flickan blir firad av familj eller släktingar som uppmärksammar detta som en stor händelse i livet.

Det var med blandade känslor som dagen med ungdomarna tog slut. Från 50 öre vill vi återigen förmedla att allt stöd som medlemmarna har skänkt under årens lopp har varit otroligt värdefullt. Bidragen har kommit varje enskilt barn till godo, och detta går inte att ta ifrån dem. Ebenezer, Maria-Salome och Help the helpless uttrycker sin varma uppskattning till alla medmänniskor som har bidragit med tid och pengar under så lång tid, och tackar Gud för det fina stöd som de har fått. Och som Chakrawati sade till Anna:

”Tack vare er har jag kunnat avsluta min utbildning”

Chakrawati, 22 år

Stort tack från 50 öre, Maria-Salome, Ebenezer och sist men inte minst alla ungdomar!